





## Middeleeuwse nar spelend op een doedelzak

door: Theun Oostenbrug  
ticketnr.: TCC-0050



Het hierboven afgebeelde tinnen voorwerpje heb ik al geruime tijd geleden gevonden, maar ik vind hem nog altijd fantastisch mooi om te zien. Het betreft een middeleeuwse nar en ik vond hem op een akker met oude stortgrond uit de binnenstad. Vrijwel dagelijks kwamen hier kiepwagens om hun grond te lossen. Ik had op die plek al een aantal weken lang leuke Romeinse en middeleeuwse dingen gevonden. Het was eigenlijk al de hele maand lekker weer, maar die bewuste dag was het behoorlijk heet. Ik zette mijn metaaldetector aan en begon onderaan de akker langs de hopen stortgrond te zoeken. Na een rondje te hebben gelopen, had ik een aantal middeleeuwse gespen en een vork van been gevonden. Oké, het was die dag zeker 35 graden en windstil, maar wat moet dat moet, dus klom ik twee meter omhoog de losse berg

grond op, om aan een nieuwe ronde te beginnen. Het ging behoorlijk stijl omhoog, maar ik kon toch efficiënt zoeken en ik zorgde ervoor dat de schotel geen stukje grond oversloeg. Ineens kreeg ik een mooi signaal en bij het uitgraven bleek het voorwerp in een grote bikkelharde kluit te zitten. Ik liep ermee naar beneden en begon de kluit voorzichtig uit elkaar te halen. Langzaam kwam het voorwerp te voorschijn en het leek in eerste instantie op een handgreep van een kast of lade. Ik kon er eigenlijk niet veel van maken en pakte een fles water om het eens goed af te spoelen. De grond liet zich uiteindelijk toch vrij gemakkelijk verwijderen en ineens zag ik een gezicht! Toen het voorwerp helemaal schoon was zag ik pas echt wat het was: een middeleeuwse nar, die een doedelzak bespeelt.



The Coinhunters  
Company  
& Magazine

## Een fortuin aan zilver

door: "SVU"  
ticketnr.: TCC-0053

Wat in het voorjaar van 2019 een doodgewone zoektocht met twee van mijn zoekmaatjes moest worden, leverde uiteindelijk een klein persoonlijk feestje op. We hadden vroeg afgesproken op een weilandje bij ons in de buurt, waar we al toestemming hadden gekregen om er te zoeken. Na een eerdere zoektocht, hoopten we nu op wat leukere vondsten. Er werden wat duitjes gevonden en een paar Leeuwcentjes, maar ook de gebruikelijke musketkogels en een koperen vingerhoedje kwamen na jaren weer bovengronds. Ik liep richting een hek, toen ik plotseling een perfect signaal op mijn metaaldetector in beeld kreeg en er een enorm luide 'hoge toon' gelijktijdig door mijn hoofdtelefoon te horen was. De 'hobby-vraag' is dan gelijk: "wat zou het zijn?". De schep ging in de grond en een nette 'plag' werd omgekeerd. Het signaal bleek nog in het gat te zitten, dus ging ik op mijn hurken zitten om met de pinpointer verder op zoek te gaan. Uiteindelijk zag ik iets 'zilverschijns' tevoorschijn komen. Mijn eerste gedach-

te was dat het een aluminium(folie) verpakking was van een chocolademunt, zo eentje die rond Sinterklaas wordt verkocht. Ik haalde 'het zilverpapier' uit het gat en ik merkte direct dat de vondst massief aanvoelde en ik dacht: "Geen folie? Geen chocolademunt?". Ik viel om van de schrik en zat op mijn achterwerk in het gras toen ik beseftte dat ik een hele grote zilveren munt uit de grond had gehaald. De munt kwam trouwens heel mooi uit de grond en het eerste dat ik herkende was een 'ridderfiguur' met een zwaard en een schild. Uiteindelijk zou het mijn grootste zilveren munt blijken, die ik ooit heb gevonden. Het betreft een prachtige zilveren dukaat van Zeeland,



die is gedateerd en komt uit het jaar 1770. Hij heeft een diameter van 40 mm. Je denkt dan opeens: "diegene die deze 'schijf' is verloren, was op dat moment vast heel zuur. Die verloor een fortuin destijds. Wat zou hij of zij toen gedacht hebben?" Uiteindelijk laat je zo'n gedachte dan weer los en dan begint het dromen weer gewoon opnieuw. Wat een fantastische hobby!