



TWEE HEILIGE ENGELSE KONINGEN.



In de kerkelijke geschiedenis van Engeland kennen we twee heilige koningen, die de naam Edward dragen. Ze zijn bekend gebleven als Edward de martelaar en Edward de belijder. De laatste, die leefde van 1003 tot 1066, kennen we misschien het beste en hij wordt vooral geroemd om zijn zuiverheid van leven. Hij overleed op 5 januari 1066, maar zijn feestdag wordt gevierd op 13 oktober, de dag van het overbrengen van zijn relieken naar de Westminsterabdij in Londen. Edward de martelaar werd op jonge leeftijd ten gevolge van een machtsstrijd met behulp van zijn stiefmoeder vermoord in het jaar 679. Op zijn graf gebeurden naderhand veel wonderen. Hij wordt gevierd op 18 maart, zijn sterfdag. Zijn naam kwamen we onverwacht tegen in de dagbladers van 27 april j.l. In dit bericht lezen we: "Het gebeente van de heilige koning Edward de martelaar van Engeland zal zijn laatste rustplaats vinden in de kerk van de Russisch-Orthodoxe ballingen in Brookwood bij Londen. Dat heeft een rechter bepaald en daarmee is het gebed van archimandriet Alexis van die kerk verhoord. Deze had de kerk bij voorbaat al toegewijd aan deze jonge angelsaksische koning, die duizend jaar geleden werd gedood door toedoen van zijn halfbroer. Edwards graf in de abdij verviel in de zestiende eeuw. De relieken belandden in 1930 bij de familie Claridge. Maar ook daar ontstond een broedertwist: Geoffrey wilde het ge-

gebeente naar Dorset brengen, maar John wilde de Russisch-Orthodoxe kerk ermee plezieren, omdat alleen die Russisch-Orthodoxen in staat zouden zijn de relieken van heiligen met gepaste eerbied te omgeven. Zo zal het zijn". Tot zover dit bericht. We wilden het onze lezers niet onthouden, omdat velen het wellicht niet in hun krant hebben gelezen.

Pater Dagobert Gooren ss.cc.