

05

ACT

EEN CHRISMATORIUM  
J.F.H.H. BEEKHUIZEN

Enige tijd geleden had ik een zeer interessant voorwerp in mijn bezit. In eerste instantie dacht ik te doen te hebben met een kelkje, annex chrisatorium, dat door een priester tijdens de reis gebruikt zou kunnen worden.

Na enig zoekwerk in Franse literatuur, met betrekking tot religieus tin, kwam ik tot de conclusie dat het hier een voorwerp betreft dat alleen gebruikt wordt als chrisatorium <sup>1)</sup>.

In de katholieke eredienst worden dergelijke voorwerpen gebruikt door priesters, die de doop, het vormsel of de laatste sacramenten toedienen.

Het eerste deel is namelijk een reservoir, waarin een sponsje met wijwater bewaard werd en het tweede gedeelte is het chrisatorium met daarin het originele staafje om de heilige olie uit het reservoir te krijgen.



In de boeken die ik geraadpleegd heb staan afbeeldingen van deze objecten, echter in een totaal andere vorm, meestal cilindrisch en niet zoals deze, in kelkvorm. Ook zijn de meeste van deze "reis"-benodigdheden voorzien van een kruisje. Hier echter ontbreekt het en er zijn ook geen sporen, die aangeven dat er een op gezeten heeft.

Hoogte	: 10 cm.
Doorsnede onder	: 6 cm.
Doorsnede boven	: 6 cm.
Herkomst	: Frankrijk
Tijd	: begin 18e eeuw



#### Noten

1. L'Abbé P. Bidault - Les Potiers d'Etain de Mans 1976, pag. 69.  
Ph. Boucaud/Cl. Frégnac - Les Etains 1978, pag. 34 en 36, nummer 26.